

VASTENTIJD 2022 EN CATECHUMENEN – EEN TERUGBLIK

Op Aswoensdag 2 februari is de vastentijd begonnen. Een tijd van minderen, van gebed en bezinning. Maar vastentijd is niet alleen soberheid en inkeer!

Er zijn ook vreugdevolle momenten en eentje wil ik graag met jullie delen. Zoals jullie al weten maken Michael, Niels en Dylan zich klaar voor het ontvangen van het sacrament van het vormsel, doopsel en eerste communie. Dit gebeurt in de paaswake, op zaterdag 16 april om 20 uur in de Sint-Niklaaskerk van Willebroek en in aanwezigheid van heel de geloofsgemeenschap.

Het is een vreugdevol en hoopvol om te zien hoe jonge mensen bewust voor het geloof kiezen. Tot nu toe hebben zij elke zondag in De Rank catechese gevolgd en op 5 en 6 maart hebben zij in Mechelen een voorsmaakje gekregen van wat de paaswake hen zal brengen.



5 en 6 maart – de catechumenen ontmoeten Koen Vanhoutte. Op 5 maart was er de ontmoeting met de hulpbisschop in het Diocesaan Pastoraal Centrum, voor een catechesemoment en een maaltijd met alle catechumenen van ons vicariaat en hun begeleiders. Op 6 maart in de Sint-Romboutskathedraal was iedereen terug van de partij voor de viering van de uitverkiezing. Zij hebben dat op een zeer intense manier beleefd, samen met hun families, meters, peters en begeleiders. De hulpbisschop en nog twee jonge priesters gingen voor in de dienst. Na de homilie werden alle

geloofsleerlingen, kandidaten voor het doopsel en het vormsel, samen met hun meters en peters uitgenodigd om naar voren te komen. Daar gaven ze hun ja-woord geven voor hun engagement op de weg van het geloof. Daarna kreeg iedere catechumeen -kandidaat voor het doopsel – na ondertekening van het catechumenaatsregister een paarse sjaal uit de handen van de hulpbisschop. Deze paarse sjaal staat symbool voor hun onmiddellijke voorbereiding op Pasen.

In de paasnacht zullen zij na hun doopsel een witte sjaal ontvangen die symbool staat voor een nieuwe geboorte in de verrezen Christus.

De kandidaten voor het vormsel kregen van de hulpbisschop een kaars als symbool van de Heilige Geest die hen zal versterken in de paasnacht, op het moment dat ze het sacrament van het vormsel zullen ontvangen.

Corina Luca

