

OP PAD MET DE CATECHUMENEN

Dat de advent een intense periode is, kan iedere gelovige bevestigen. Maar...hoe zit het met iemand die pas nu de weg van het geloof inslaat? Herinneren jullie je nog onze catechumenen: Michaël (hij is een beetje later begonnen), Dylan en Niels? Zij zijn ook op pad gegaan...op pad naar Kerstmis, op weg naar de ontmoeting met Jezus. Ik had jullie een verslag beloofd van hoe de begeleiding van onze catechumenen sinds september vordert. Hier komt het.

Onderdompelen in onze christelijke geloofsbeleving, dat is de rode draad. Horen, luisteren, meedoen is voor hen de boodschap. Zo komen we drie zondagen per maand samen in de Rank om de verschillende thema's onder de loep te nemen.

Tot nu toe is het ons gelukt om te ontdekken hoe Jezus ons tegemoet komt, hoe Hij ons aanspreekt, Hij ons Zijn vergiffenis schenkt. Boeiende en verrijkende gespreken zijn er gehouden! En... ik moet eerlijk zeggen, ook een 'ervaren' christen kan nog altijd nieuwe dingen over zijn geloof ontdekken door het gesprek aan te gaan.

Maar onze catechumenen zijn niet alleen bezig met het luisteren en 'leren'. De kerkgangers van de Sint-Niklaaskerk zagen hen ook in de zondagvieringen. Sommigen van jullie vragen zich af waarom met de handen op de borst gekruist ter communie gaan en toch geen hostie ontvangen? Dat heeft een zeer specifieke reden: zij zijn nog aan het voorbereiden op het ontvangen van het sacrament van de eucharistie (Eerste communie) en vormsel. Tijdens de Passnachtviering zullen zij die twee sacramenten ontvangen en vanaf dan zullen zij volledig deel kunnen nemen aan de eucharistieviering communie inclusief.

Naast de catechese in de Rank en het deel nemen aan de vieringen beleven zij ook op een zeer intense manier de adventsperiode. Zo hebben ze deel genomen aan mediatie Zittend bij de Bron op de vier donderdagavonden, een initiatief van De kleine gemeenschap. In Mechelen in de prachtige jezuletenkerk namen we samen deel aan een adventsviering voor jongeren. We zijn ook op bezoek geweest in de kerk van Heindonk waar we een stemmige woord- en communieviering bijwoonden.. Op deze manier ervaren zij ook dat er andere vormen van samen zijn en vieren rond Jezus in onze kerk(en) mogelijk zijn, zien dat een divers publiek op dezelfde manier zijn geloof belijdt. Het maakt niet uit of je oud of jong bent, rijk of arm, bezig met geloof zijn maakt echt geen verschil.

Het is mooi om te zien dat er nog mensen zijn gegrepen door het christelijk geloof. Dat het doorgeven van het geloof van ene generatie naar de andere wel lukt. Ook jongeren staan ervoor open, we moeten het alleen willen zien

We kregen soms ook bezoekers over de vloer tijdens de catechesemomenten. Hedwig Reyntjens bracht een hele voormiddag met ons door, net als Wouter Verlaeckt, de



Interesse in onze kleine groep? Zin in een bezoek op zondagvoormiddag? Aarzel niet om mij te contacteren, ... we zijn in de wolken om anderen op ons geloofspad te ontmoeten. (corinaluca06@gmail.com)

Namens onze catechumenen, Niels, Dylan en Michaël wens ik aan iedere parochiaan een zalig Kerstmis, een gezond 2022. Zorg dat er nog een vrije plaats aan de feesttafel is voor het kindje Jezus. Corina

