

CATECHESE BLAASVELD-TISSELT- WILLEBROEK SPONSORTOCHT TEN VOORDELE VAN ARGOS OP ZATERDAG 29 MEI 2021

We hebben lang naar deze datum uitgekeken. Eindelijk konden alle catechisten en kandidaat-vormelingen van de grote parochie samen komen, weliswaar onderverdeeld in vier verschillende groepen. Corona hield ons maandenlang in de greep maar eindelijk kunnen we herademen!

Een fotoverslag?

Klik en kijk op onze fotopagina. <https://www.parochie-willebroek.be/fotos-2/>

Zoals afgesproken zou de opbrengst van onze voettocht integraal naar ARGOS gaan.

Argos is een Willebroekse vzw die zich inzet voor vluchtelingen, mensen zonder papieren en kansarmen in Willebroek. Onze sponsortocht liep over een afstand van 7,5 km, een prachtige tocht rond Hazewinkel en in het natuurgebied 'Het Broek'. Een 70-tal catechisten en vormelingen vertrokken in vier verschillende groepen, vastberaden om er een onvergetelijke tocht van te maken. De zon en het mooie, warme weer kregen we er alvast gratis bij.

Halverwege de tocht stonden vrijwilligers van Argos klaar om uitleg te geven waarvoor Argos echt staat en op welke manier ze hulp bieden. Ze doen dit onder de vorm van: voedsel, kleding, beperkte financiële steun, hulp bij integratie... . Mensen kunnen hiervoor terecht in de depot van de Kerkstraat. Kortelings start men ook met een sociale kruidenier in het bouwcomplex waar vroeger Burotec gehuisvest was.

Onze vormelingen konden vragen stellen over de werking en waarom en waarvoor vrijwilligers het doen? Want, wat is een vrijwilliger eigenlijk? Hoe wordt men vrijwilliger bij Argos? Vele vragen waarop de mensen van Argos graag een antwoord gaven.

Eén ding staat vast, ze vonden het allen een prachtig initiatief en fier overhandigden onze jongen en meisjes dan ook hun omslag met het opgehaalde sponsorgeld. Wat waren ze blij dat ze hun steentje konden bijdragen!

Onderweg werd er ook samen met de catechisten besproken waarom we deze tocht maakten. Zo'n 2000 jaar geleden was er ook zo iemand die zich belangloos wou inzetten voor anderen. Ja, ze wisten wel snel wie er bedoeld werd.

Waarom en voor welke mensen deed Jezus het? Hij die wenste dat mensen Zijn werk na Zijn dood zouden verder zetten. Het doel van het vormsel is dat we deze opdracht aanvaarden en daar waren onze vormelingen zich wel degelijk van bewust.

Het was niet alleen een leerrijke tocht maar eveneens een gezellige, uitgelaten vrolijke tocht. Een tocht waarbij iedereen zich echt kon uitleven. Ze bewonderden de ooievaarsnesten en alle prachtige plekjes onderweg. Er werden foto's genomen van een prachtige, blauwe hemel met witte wolkjes die in de vijver weerspiegelden. Ja, er waren enkele meisjes die heel creatief met fotograferen overweg konden.

Op het domein Scheyvaerts, een zalige plek om halt te houden, kon er geravot worden om daarna de tocht verder te zetten.

De bedoeling van deze tocht, dat we tijdens deze tocht met onze vormelingen in gesprek konden gaan over de missies en de concrete inzet van Argos en

tegelijkertijd bruggetjes maken naar de betekenis van hun vormsel, is zeker geslaagd.

Er even aan herinnerd worden dat wij heel veel geluk hebben omdat wij vrijheid kennen, omdat we dagelijks een veilige, warme thuis mogen ervaren, omdat we niet weten wat echt honger hebben betekent, is soms wel eens nodig om te beseffen dat we hiervoor echt dankbaar moeten zijn.

De vormelingen beaamden dit. Ze waren dan ook oprecht fier dat ze echt iets voor de minderen onder ons konden betekenen. We mogen dan ook heel trots op hen zijn omdat zij het prachtige bedrag van 2.499 euro hebben samengebracht om het aan noodlijdende mensen te kunnen schenken. Argos liet al weten dat ze ontzettend dankbaar zijn voor dit gulle bedrag. Het zal heel goed besteed worden.

Allen vonden het een leerrijke, gezellige tocht en de enkele blaren aan de voeten, de muggenbeten, een schrammetje hier of daar en de eerste warmte nam men er graag bij. Of zoals één van onze jongens de tocht beschreef.....Het was eigenlijk een beetje als een kruistocht maar dan wel een hele toffe en leerrijke!!!!