

Beste ouders en vormelingen

We hopen dat het jullie goed gaat.

Nog enkele laatste inspanningen voor de proefwerken en dan komt een welverdiende kerstvakantie om te cocoonen met jullie gezin.

Spijtig genoeg zit een volgende fysieke catechesebijeenkomst er ook nu niet in. Jullie mogen de geplande catechese van maandag 21 december schrappen uit jullie agenda. Jullie kunnen dit moment eventueel wél benutten om één van de opdrachten die we voorzien uit te voeren. In bijlage vinden jullie onze adventscatechese die door heel het gezin mee beleefd kan worden ter voorbereiding van het feest van licht. Met Kerstmis vieren we immers de geboorte van Jezus die effectief een licht zou zijn (en nog steeds is) voor vele mensen. Het feit dat hij in een stal ter wereld kwam, staat symbool voor zijn aandacht voor elke mens, in het bijzonder voor zij die het niet altijd even makkelijk hebben, om welke reden ook. Tijdens de advent staan dan ook steevast acties voor de kwetsbaren centraal en daar willen wij, samen met jullie, graag ons steentje toe bijdragen.

De adventscatechese mag op jullie eigen tempo tijdens de advent (dus vóór Kerstmis), maar we vragen voorrang te geven aan 2 opdrachten :

- Het uithangen van de vlam van de warmste week: zo werken we mee aan een warme samenleving waar plaats is voor iedereen. Hoe meer mensen dit uithangen, hoe meer voorbijgangers ook gestimuleerd worden om mee te gaan in deze golf van solidariteit. Dus hoe sneller hoe beter...
- Het maken en bezorgen van de kerstkaartjes aan het parochiesecretariaat ten laatste tegen **zondag 20 december** (A. Van Landeghemstraat 115 naast de kerk, brievenbus aan de straatkant). Zo kunnen wij de kaartjes nog verdelen en tijdig bezorgen aan de rusthuizen. Mochten jullie het handje van de naamopgave nog niet bezorgd hebben, dan is dit ook het moment om dit in orde te brengen.

Uiteraard zijn we benieuwd naar wat jullie doen, hoe jullie deze periode en de opdrachten ervaren, dus we vragen ook om ons op de hoogte te houden via ons e-mailadres. En er is ook de kans om te delen met andere vormelingen van het bisdom. We wensen jullie veel plezier samen.

Van harte een zinvolle adventstijd en een Zalig Kerstfeest !
Annick, Inka, Jacqueline, Kathleen, Katrien, Koen, Maria, Rita

