

## **Het catechumenaat of de weg van voorbereiding op het ontvangen van de drie initiatiesacramenten : het doopsel, het vormsel en de eucharistie**

In onze dagen is christen-zijn niet meer vanzelfsprekend. Er zijn nog gezinnen die heel bewust kiezen om hun kinderen op een jongere leeftijd te laten dopen in de Katholieke Kerk. Maar er zijn ook andere gezinnen die even bewust kiezen om hun kinderen op een latere leeftijd de keuze te geven of ze christen willen worden of niet. In beide gevallen spreekt men over een bewuste keuze. En zo moet het zijn. Wij moeten allemaal bewust omgaan met onze keuzes ook als het gaat over groeien in geloof.

De laatste jaren zien wij een toenemende trend van aanvragen van volwassenen om gedoopt te worden. Het is een keuze die meer en meer gemaakt wordt. Mensen worden bewust van hun roeping om christen te worden en willen actief deelnemen aan de opbouw van christelijk leven.

Daartoe biedt de Katholieke Kerk een vormend geloofstraject aan, dat wij catechumenaat noemen.

Een **catechumeen** of **doopleerling** is een (jong-) volwassene die zich voorbereidt op het ontvangen van de christelijke initiatiesacramenten : het doopsel, het vormsel en de eucharistie. Het woord catechese kan hierin herkend worden.

In de vroegste periode van de Kerk, toen hele gebieden gekerstend werden, gebeurde het veel vaker dan nu dat volwassenen gedoopt werden.

Naarmate de Kerk groeide, werd in christelijke regio's vrijwel iedereen als kind gedoopt. Het catechumenaat voor volwassenen, als voorbereidingsperiode op het doopsel, kwam daardoor minder frequent voor. Maar in onze huidige tijd kent het catechumenaat een heropbloei. Zo bestaat in Vlaanderen en Nederland het catechumenaat als een werking voor volwassenen die willen gedoopt of gevormd worden.

Welke vorm krijgt deze voorbereiding in ons vicariaat en in onze parochie?

We leggen deze weg naar het doopsel af in 10 stappen.

### **Stap 1 - Verkennend gesprek.**

De catechumeen heeft een eerste ontmoeting en een verkennend gesprek met de plaatselijke contactpersoon van de parochie.

## **Stap 2 - Aanmelding bij het vicariaat (voor 1 november, de feest van Allerheiligen).**

De doopleerling meldt zich aan bij het vicariaat aan de hand van een intakeformulier.

## **Stap 3 - Viering van de opname in het catechumenaat.**

Tijdens een viering in de plaatselijke geloofsgemeenschap wordt het bijbelboek overhandigd, in aanwezigheid van de peter en meter (of begeleiders) van de kandidaat. Deze viering valt normaal gezien steeds op de eerste zondag van de advent en het gebeurt in de aanwezigheid van meter/peter of een begeleidend groepje. Vanaf dit moment start de werkelijke voorbereiding van de catechumeen op het ontvangen van de initiatiesacramenten.

## **Stap 4 – Vormend geloofstraject op maat van de kandidaat.**

De doopleerling wordt gedragen door de geloofsgemeenschap vanaf het begin van de advent tot aan het begin van de veertigdagentijd. In functie van de noden van de catechumeen en van zijn/haar kennis over de kern van het geloof dat hij/zij wil omhelzen spreken wij een paar keer af om hierrond te werken en te verdiepen.

## **Stap 5 – aanvraagformulier indienen bij het aartsbisdom**

## **Stap 6 – Kennismakingsbijeenkomst met de bisschop en alle andere kandidaat - catechumenen.**

Alle volwassen kandidaten voor het doopsel, het vormsel en de eucharistie komen samen in Mechelen op de eerste zaterdag van de veertigdagentijd voor een ontmoeting met de bisschop en aansluitend voor een 'viering van de uitverkiezing' in de kathedraal van Mechelen.

## **Stap 7 – Viering van de uitverkiezing in de kathedraal te Mechelen met alle catechumenen van het vicariaat.**

Deze viering gebeurt op de tweede zondag van de vasten.

## **Stap 8 – Dooponderzoeken en viering van de overdracht in het kader van de lokale geloofsgemeenschap.**

Tijdens deze viering doen de kandidaten hun naamopgave en ontvangen zij meestal ook de teksten van het Credo en het Onze Vader. Ter voorbereiding van deze viering dient de catechumeen in zijn eigen hart te kijken. *“Wat valt er te genezen in mijn hart? Hoe kan ik het goede dat al in mij zit versterken?”*

### **Stap 9 - Viering van de initiatiesacramenten: doopsel, eucharistie en vormsel.**

Tijdens de paaswake ontvangt de catechumeen het sacrament van het doopsel, het vormsel en de eucharistie. Deze viering vindt bij voorkeur plaats in de plaatselijke geloofsgemeenschap. De zalving symboliseert kracht en zal de doopleerlingen sterken in de nieuwe uitdagingen die een christelijke manier van leven met zich meebrengt.

### **Stap 10 – Periode van de mystagogie.**

De vreugde van het christen zijn beleven. De nieuwe christen beleeft een nieuwe manier van zijn. Eens gedoopt en gevormd is die weg niet af. Hij moet telkens weer kiezen om Christus te volgen. Wij ronden de voorbereiding van de catechumeen af met een feestelijke bijeenkomst rond Pinksteren.

Wil je graag meer te weten komen over de voorbereiding van volwassenen op de initiatiesacramenten in onze parochie? Heb je interesse of ken je iemand die zich graag wil laten dopen, of zich als gedoopte wil laten vormen op een latere leeftijd? Neem dan contact op met de verantwoordelijke voor het catechumenaat in de parochie Willebroek

Corina Luca

mail: [catechumenaat.willebroek@gmail.com](mailto:catechumenaat.willebroek@gmail.com)