

TERUGBLIK EERSTE VORMSEL-CATECHESE WILLEBROEK – TISSELT

Hoe doen we de vormselvoorbereiding tijdens de strikte maatregelen die Corona oplegt? Daar bogen we met de catechisten enkele weken geleden ons hoofd over. De bijeenkomst uitstellen was een mogelijkheid maar dan blijft de vraag wanneer je zal kunnen starten. Een opdracht geven aan de kinderen is ook een mogelijkheid of zouden we het wagen, en meegaan in de nieuwe trend van online bijeen te komen. We kozen voor het laatste en waren heel blij en aangenaam verrast met het resultaat. Blijkbaar was het een grotere stap voor ons als catechisten want de kinderen waren er allemaal heel goed in thuis. Alle kinderen waren aanwezig, gezond en wel en ook nog goed voorbereid. We hadden ze namelijk op voorhand al verschillende opdrachten gegeven. Via het scherm konden we elkaar allemaal horen en zien en met behulp van de vragenlijst die de kinderen op voorhand moesten invullen leerden we elkaar wat beter kennen. Zo hoorden we wat de ene gelukkig maakt en de andere verdrietig, leerden we enkele van hun lievelingsliedjes kennen en vernamen we waar de kinderen een helpende hand waren geweest de laatste tijd. Zo hoorden we dat enkele mama's en papa's blij zullen geweest zijn als hun kinderen verschillende huishoudelijke taakjes deden zoals de tafel dekken, afruimen, stofzuigen,... . Leuk als ieder zijn steentje bijdraagt in het huisgezin !

Het thema van onze bijeenkomst was de naamopgave dus werkten we logischerwijze rond 'namen' en de betekenis ervan. Om te beginnen lazen we samen het verhaal van Mozes die als baby gered werd door de prinses van Egypte. Zij gaf hem de naam Mozes wat betekent "ik heb je uit het water getild". Ondertussen zat ons eerste half uurtje erop en namen we even een korte pauze.

Tien minuutjes later was iedereen weer van de partij en kregen we mooie knutselwerkje te zien nl een handje waar ze aan de ene kant hun naam hadden opgeschreven en aan de andere kant de betekenis die ze thuis hadden opgezocht.

Nu we meer over onszelf wisten was het tijd om nog een ander verhaal te horen en op zoek te gaan naar de betekenis van Gods' naam. Hiervoor lazen we het verhaal van Mozes als volwassen man toen hij bij de brandende braamstruik de opdracht kreeg van God om zijn volk te redden uit de handen van de farao. Hier leerden we dat God betekent 'Ik zal er altijd zijn'. God liet toen aan Mozes weten dat je altijd op hem kan vertrouwen ook in moeilijke tijden. En deze boodschap geldt nog altijd. Hij is er altijd voor ons als wij op hem vertrouwen. Onze ouders hebben hiervoor de eerste stap gezet om ons als baby of kind al toe te vertrouwen aan God bij het doopsel. Hierdoor werden we Christenen en dat is tevens onze gemeenschappelijke naam. Hiermee geven we aan dat we ervoor kiezen om te leven zoals Jezus Christus, de kernboodschap van vandaag.

En dan waren toe aan het belangrijkste deel van onze bijeenkomst namelijk de naamopgave zelf. Vermits er in de Sint-Niklaaskerk, net zoals overal, momenteel geen eucharistieviering is konden de kinderen hun naam niet zelf uitspreken tegenover de gelovige gemeenschap. We deden dit dan op onze eigen manier. We baden allen samen het Onze Vader en daarna een gebed met de intentie van de naamopgave. Om dit feestelijk moment toch in de verf te zetten, telden we met ons groepje af en riepen de kinderen dan allen samen hun naam. Een mooie afsluiter voor een eerste geslaagde bijeenkomst !

Gebod voor de naamopgave

Heer Jezus,

door mijn naam op te geven

beloof ik

dat ik willen groeien in geloof,

me wil laten vormen tot uw leerling,

wil leven naar uw voorbeeld,

en me wil inzetten voor een betere wereld

Amen

Wij tevreden en de vormelingen tevreden. Robbe gaf toe dat het toch wel een speciale ervaring was, anderen toonden ons een dikke duim, een smiley, feestslingers, ... Blij en tevreden namen we afscheid van elkaar na nog een laatste opdracht te hebben meegegeven nl hun mooi versierde handje in een enveloppe bezorgen in de brievenbus van het secretariaat (A. Van Landeghemstraat 115, brievenbus aan de straatkant). Dan kunnen we nadien hun handjes in de kerk omhoog hangen zodat iedereen weet dat zij allemaal mee op pad zijn vertrokken om als Christenen op weg te gaan naar hun vormsel.

Bedankt vormelingen voor jullie toffe en enthousiaste deelname ! Uiteraard hopen we jullie snel in levende lijve te ontmoeten maar uiteraard geldt nu eerst safety first...

Hou het gezond en tot volgende keer

Annick, Inka, Jacqueline, Kathleen, Katrien, Koen, Maria, Rita



naamopgave

Nimfe

Fleur

Yani

Gust

Robbe

Matthias

WILLEKE

Sien

Lander

Yanah

Xander

Isolde

Fien

VIK

Alexander

Beatrice

Lars

Carlos-Lucas

Thomas

Lieven

Milla

Lize

IK
GELOOF IN
JOU !



Nina

ROSEMARY

Linelle

Maurice

Warre

Amber